

Cursus kunstgeschiedenis in 't Paradies



In januari 2019 start in 't Paradies de cursus: **Liefde en Kunst**. Kunsthistorica Monique Linders neemt u in 8 lessen mee naar de fascinerende werelden van kunstenaars(echt)paren.

Kunstuitingen zijn vaak nauw verbonden met de levensgeschiedenis van de kunstenaar. Als daaruit een diepe verbondenheid met een andere kunstenaar blijkt spreekt dit tot onze verbeelding: een band zowel in de liefde als in de kunst.

Beroemde relaties waar creativiteit en liefde nauw met elkaar verbonden waren zijn bijvoorbeeld die van Camille Claudel en Auguste Rodin, Vincent van Gogh en Paul Gauguin en Frida Kahlo en Diego Rivera. Wat deze verbintenissen zo boeiend maakt is de onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding, zichtbaar in de artistieke prestaties. Men kan samenwerken, zich in een identieke richting ontwikkelen of een artistiek geheel andere kant opgaan. In deze cursus volgen wij dat proces.

Praktische informatie:

Docent: Drs. Monique Linders

Locatie: 't Paradies, Munsterstraat 61 te Roermond

Start: 30 januari 2019 (februari: 6,13,20 en maart: 6,13,20,27)

Lestijd: Woensdag 13.30-15.30 uur

Duur: 8 lessen

Prijs: € 148,00 (inclusief een digitale syllabus. Een gedrukte versie is voor € 10,00 verkrijgbaar)

Inschrijven kan via: www.kunstzin.info, per email: kunstzin@gmail.com, telefonisch: 077-7506828 / 06-81573296 of per post: **Kunstzin, Monique Linders, Waterloostraat 86 5935CJ Steyl**

Drs. Monique Linders studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het N.I.K.I. te Florence. Na haar doctoraal kunstgeschiedenis heeft zij haar onderwijsbevoegdheid geschiedenis behaald. Vanaf 1989 organiseert zij lezingen, studiedagen, dagexcursies en reizen. In 2011 richtte zij haar eigen onderneming 'Kunstzin' op. Monique is een enthousiast en kundig verteller met oog voor detail en liefde voor haar vak.

